

Verksamhetsberättelse för Kungshamns Bildarkiv år 2007.

Föreningen Kungshamns Bildarkiv har även under det gångna året haft sin verksamhet i f.d.Hamnkontoret, Kungshamn.

Arbetsträffarna har fortsatt på torsdagar kl. 13-16 dock med tillägget att arkivet är öppet även under "ickesäsong" kl.16-18 för allmänheten.

Efter att Inga Bengtsson avtackats hälsades Inger Hjelm välkommen som ny medarbetare. Under året har Elve Martinsson också blivit en i gänget.

Välkommen Elve!

Nio personer arbetar nu regelbundet med att arkivera bilder, ordna utställningar, sköta ekonomin, ta emot besökare m.m.m.m.

Helge Ivarsson, Henry Bennis, Rune Svensson, Göte Wall, P-O Andersson
Elve Martinsson, Birgitta Hallenberg, Inger Hjelm o Ingrid Hansson.

Passningsschema gjordes i ordning inför sommarmånaderna juni-juli-augusti.
öppetider: tisdag, torsdag o lördag 15-18.

Vårens träffar upptogs av sommarens utställning " Fiskets historia". Rune och medarbetarna tog fram bilder av fiskeflottan, redskap o fångstmetoder har växlat genom åren. Under stor omsorg iordningställdes skärmarna för att åskådliggöra denna viktiga näring, som idag är i det närmaste utrotningshotad.

Tradjazzens årliga arrangemang i början av augusti, firade 20-årsjubiléum.
Detta uppmärksammades med en utställning. Många av bilderna kom från Elvy Jörgensens privata samling.

Båda utställningarna var uppskattade inslag bland sommargäster och ortsbefolkning i det gamla fiskeläget Gravarne.

På Hembygdsmuséernas dag den 22 sept. var arkivet öppet kl.10-16. Den pågående utställningen visades tillsammans med de ordinarie pärmarna.

Under vintern kan nämnas att arkivet haft sedvanligt öppet, på Skyltsöndagen, Julmarknaden och Nyårsafton.

Kungshamns Bildarkiv fick ta emot av Bohusläns museum, hela samlingen efter Tångens foto. Bertil Petterssons dödsbo hade donerat denna till muséet, som emellertid ansåg att bilderna bättre hörde hemma i Sotenäs kommun.

Nio flyttkartonger, fyllda med: 1.glasplåtar på huvudsakligen personporträtt
2.negativ mjukfilm 3.sittningsböcker.

Ett stort ansvar för föreningen att förvalta.

En kommité utsågs att ta fram 2008 års almanacka.

Från Bildarkivet valdes Helge och Per-Olle att tillsammans med Bo och Lennart från Hembygdsföreningen utföra detta uppdrag. Årets tema blev ” Händelser”. Almanackan blev till en försäljningssuccé och har sålts i ca 500 ex.

Under hösten kunde Kungshamns Bildarkiv fira 10 årsjubiléum.

Vi hyrde in oss i Folkets Hus lilla sal , där vi lyssnade till tal av Helge Ivarsson. Han har, liksom flera av de närvarande, varit med från början, och gav en bra återblick av föreningens verksamhet. Sen åt vi en festmåltid, sjöng o berättade historier kvällen lång.

Kungshamn i jan.2008



Ingrid Hansson
sekr.